

Herinneringen van de Heilige Apostolische Katholieke  
Assyrische Kerk van het Oosten

Zijne Heiligheid ✝ Mar Yousip Khnanisho

Aartsbisschop van Shamisdin en Rustaqa

Donderdag 18 mei, 1893 (Mar Ishoo, Turkije)

naar

Zondag 3 juli, 1977 (Bagdad, Irak)

Een korte biografie

Een paar eeuwen geleden, de Assyriërs waren op doorreis een gevaarlijke fase in hun lange en veelzijdige geschiedenis. Ze werden aan alle kanten omringd door fanatieke en niet-christelijke nationaliteiten, die er geen geheim van hun kwade bedoelingen gemaakt om hen voortdurend lastig te vallen, tenzij ze gaven hun christelijk geloof. De Assyriërs werden onderworpen aan allerlei gruwelijke misdaden van moorden tot ruisen van hun vee, ontvoeringen en aanvallen op hun jonge vrouwen, en erger nog, het plegen van daden van heiligschennis tegen geestelijken en heiligde kerkelijke eigendommen.

Sinds de eerste eeuw, de Kerk van het Oosten gewijd zijn prelaten uit een samenstel van hun leeftijdsgenoten. Verhoging van de aartsbisschoppen en bisschoppen naar de volgende hogere rang werd behandeld op dezelfde wijze. In het geval van een See zijn vrijgekomen als gevolg van het overlijden van de vorige houder van het kantoor werd een datum vast te stellen om verkiezingen te houden voor een opvolger. Qualifying prelaten, van op grote schaal verspreid bisdommen zou onmiddellijk naar de vooraf bepaalde plaats waar ballotage zou plaatsvinden. Elk prelaat werd vergezeld door een vrij groot gevolg reist voor dagen, weken of maanden door zeer ruw en bergachtig terrein of dorre woestijn. Meestal zouden





hun pad grondgebied bewoond door wilde en barbaarse plunderende stammen die op hun onschuldige slachtoffers aasde te plunderen en te doden te steken. Degenen die de dood ontsnapt in de handen van bandieten hun leven verloren door ziekte, epidemieën of ongevallen als gevolg van een zeer vermoeiende lange reis gemaakt te voet of op de rug van muilezels, het enige middel van vervoer beschikbaar op dat moment.

Om te beschermen tegen deze rampzalige catastrofes door de kerk, elke keer dat een vergadering werd geroepen om een prelaat kiezen leed, de hiërarchie kwam met een verstandig voorstel dat het risico van zo vele kostbare levens die allemaal verliezen zou verminderen hadden zich gewijd aan de dienst van de Heer en de mensheid. Om hun domein te beheren met veel wijsheid en toewijding, presenteerden zij een aanbeveling aan de temporele leiderschap, clerus en de leken, wat suggereert dat, onder de gegeven omstandigheden, zou het raadzaam niet aan de verkiezingen voor de bisschoppen, aartsbisschoppen en de Catholicos-Patriarch vast te houden, de Opperste hoofd van de kerk, maar om een erfelijke systeem waarbij een prelaat, na zijn dood, is om te worden opgevolgd door een erfgenaam opgevoed vanaf de geboorte in het celibaat strenge kerkelijke discipline te stellen. De erfgenaam werd ingewijd als hij werd gevonden om alle deugden en andere vereiste kwalificaties van een persoon die was om de geestelijke leiding van de kudde aan zijn zorg toevertrouwd bezitten. In aanvulling op de rituelen en de liturgie onder de knie hebben, moet zijn record leegte van elke overtreding die onverenigbaar zijn met de basisbeginselen van de kerk bent. Hij moet zweren trouw aan trouw aan het hoofd van de Kerk en de belofte om de kerk onbaatzuchtig te dienen, met toewijding, zelfopoffering en integriteit.

Deze hypothese werd grondig beraad overeengekomen door de tijdelijke leiding en na overleg met hun volgelingen ze kwam unaniem voor het voorstel. Dus de hiërarchische advies werd volledig onderschreven met de grootst mogelijke veroordeling door de leiding van de algemene consensus van het volk.

In een speciale zitting van de synode werd dit voorstel goedgekeurd en vastgesteld als syndicus wet. Deze wet vraagt om elke prelaat om zijn eerstgeborene vaderlijke neef opgevoed onder kerkelijk toezicht, om volledig





worden getraind in de ingewikkelde leer van de Kerk Dogma in voorbereiding in staat zijn om de titel en het bisschoppelijk gezag uitgeoefend door zijn voorgangers op het moment erven van zijn ondergang. De kerk zette ook specifieke richtlijnen over hoe de erfgenaam moet worden verhoogd van kindertijd naar volwassene in aanmerking te komen voor de aanname van de hoog aangeschreven spirituele kantoor.

Het was in overeenstemming met deze lange traditie van de Kerk van het Oosten, de moeder van de overleden aartsbisschop Mar Yousip Khnanisho, toen bedacht met haar kind, die was gewijd aan de dienst van de Heer, uitgeoefend zelfverloochening door zich te onthouden van alle eten bereid uit dierlijke vlees of een van de ingrediënten, tot het moment dat hij werd geboren in 1893. vanaf het moment dat hij werd geboren, werd Mar Yousip Khnanisho opgevoed in starre eerbied voor de canonieke eisen.

De meeste Assyriërs zijn zich ervan bewust dat de Mar Yousip komt uit een lange lijn van opvolging in de familie van Mar Khnanisho, de naam door alle aartsbisschoppen die naar de Stoel van Shamisdin toetreden de tweede hoogste ambt binnen de Kerk van het Oosten gedragen. Dit Aartsbisschop cel van Shamisdin en Rustaqa was gevestigd in het dorp Mar Ishoo in de provincie Shamisdin, Turkije. Het Mar Ishoo klooster, gebouwd in het begin van de 5e eeuw, bevatte het kantoor en de officiële residentie van de aartsbisschop.

De familie Mar Khnanisho is bekend om zijn vroomheid, zachtmoedigheid, en de adel. Volgens historische documenten bewaard, hebben twaalf aartsbisschoppen deze verheven ambt binnen de administratie Kerk, die zich bewezen hebben ingenomen, zonder enige twijfel, worden begiftigd met geestelijke gezondheid, ongeschonden deugden, scherpzinnigheid en wijsheid; bovendien hun trouw en toewijding in de richting van de leiders van de kerk hebben altijd ondubbelzinnig en onwankelbaar geweest. De graven van vijf van hun heilige vaders, begraven in de tempel van het klooster Mar Ishoo's, kan gemakkelijk worden onderscheiden van de gegraveerde stenen nog intact. De graven van drie andere overleden aartsbisschoppen kon niet worden gevonden als de tempel vele veranderingen in de loop van de afgelopen honderd jaar heeft ondergaan.





De negende aartsbisschop in deze lijn van opvolging werd gelegd om te rusten in de kerk van Bnai Shmoon in het dorp Charookhinn in de provincie Bothan, Turkije. Hij kwam terug van een pelgrimstocht naar het Heilige Land, toen hij plotseling werd geïnfecteerd met een dodelijke ziekte die zijn leven beëindigde. De tiende aartsbisschop van Shamisdin overleed in de loop van een van zijn routine bezoeken aan de verschillende parochies onder zijn jurisdictie. Op verzoek van zijn trouwe parochianen, die hem diep vereerd, werd geïnterneerd in de Kerk van Mar Tooma Shlikha (Heilige Thomas de Apostel) Kerk in het dorp Baloolan, Targawar, en Noordwest-Iran.

In de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, Mar Iskhaq Khnanisho, de elfde aartsbisschop in zijn lijn, verloor zijn kostbare leven, net als vele andere duizenden van zijn mensen die omkwamen tijdens de lange exodus van hun voorouders thuisland in Turkije en Iran-zij gekruist hoge bergen en diepe ravijnen op zoek naar een veilige haven om hun vermoeide botten rusten. Cholera en andere dodelijke ziektes nam de levens van twee derde van de gehele Assyrische bevolking. Mar Iskhaq Khnanisho, die werd verondersteld om een echte heilige te zijn, werd begraven in Kermanshah, een stad aan de oostelijke grens van Iran. Een heiligdom is gebouwd over zijn graf waarin duizenden, uit alle religieuze sekten, maken bedevaart elk jaar uit alle delen van Iran.

De twaalfde en de laatste van de aartsbisschoppen de familie Mar Khnanisho gedoneerd aan de kerk was Zijne Zaligheid de late Mar Yousip Khnanisho, God hebbe zijn ziel. Hij werd naar de hemel door zijn hemelse Vader op zondag de derde juli 1977, in de stad van Bagdad, de hoofdstad van Irak (Bet-Nahrain). Al op jonge leeftijd, terwijl een jonge jongen was hij zich bewust van wat verheven positie die hij was gewijd, dus had hij geleerd door het hart van de volledige eucharistische riten, in de kerk uitgevoerd door een diaken of priester. Hij was voldoende begeleid door een geleerde, dominee Rehana, oom van zijn vader, die was goed thuis in het Aramees, de Russische en de Turkse taal en een autoriteit in het oosten van de theologie. Reverend Rehana was het hoofd van het seminarie maart Ishoo klooster en hij leerde klassen om een aantal studenten studeren voor het priesterschap.





Vanuit deze Seminary vele afgestudeerd aan bisschoppen en priesters in verschillende bisdommen en parochies worden.

Toen hij een twaalf-jarige jongeling was, werd Mar Yousip gewijde diaken. In 1912 had Mar Yousip reeds een grondige kennis van de theologie verworven, en daarom werd hij gevonden geschikt te zijn priester gewijd te worden. In het jaar 1914, aan het begin van de Tweede Wereldoorlog 1, werd hij als afgevaardigde, die de aartsbisschop Mar Iskhaq Khnanisho, deel te nemen aan een belangrijke vergadering die door Zijne Heiligheid Mar Binyamin Shimun, de Catholicos-Patriarch van het patriarchale cel in Qudchanis, Turkije. De betekenis was bedoeld om de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog op de kerk en de natie te bespreken en voor te bereiden op de veranderingen die werden verwacht te laten plaatsvinden. Terwijl daar, hij werd ingewijd een bisschop op maandag 10 augustus, 1914, door Zijne Heiligheid en werd aangesteld als assistent van de Patriarch.

Hij bleef in Qudchanis tot 1916 toen de Assyriërs moesten hun vaderland en al hun wereldse bezittingen als gevolg van de Eerste Wereldoorlog te verlaten. Na de verraderlijke moord op de patriarch Mar Binyamin in 1918, Mar Yousip aangenomen voor een groot deel, de leiding van het land, totdat de Assyriërs in de vluchtelingenkampen arriveerden, opgezet door het Rode Kruis en de Volkenbond, op Baaqooba, Irak in 1918. in december 1918 Zijn heerschappij werd verheven tot de rang van aartsbisschop in Bagdad Irak, door wijlen patriarch Mar Paulus Shimun.

Wanneer Mar Eshai Shimun, de Catholicos-Patriarch, in 1933 werd verbannen door de marionet monarchale regime van Irak, werd Mar Yousip Khnanisho belast met het beheer kerk in Irak en het Midden-Oosten.

In 1973, toen Mar Eshai Shimun ontslag zijn positie als de Catholicos-Patriarch, werd Mar Yousip Khnanisho toegerust met de verantwoordelijkheden van het toedienen van de Kerk van het Oosten in de hele wereld. Tegelijkertijd is de Iraakse regering een decreet Republikeinse benoeming Mar Yousip Khnanisho als de Allerhoogste hoofd van de Assyriërs in Irak.





Op zondag 3 juli 1977, bij 01:10 Zijne Zaligheid overleed in Bagdad, Irak. Zijn dood valt samen met het feest ieder jaar gevierd ter nagedachtenis aan Mar Tooma Shlikha (Heilige Thomas de Apostel).

Zijn begrafenis diensten werden uitgevoerd op woensdag 6 juli 1977, in de kerk van Mar Gewargis in Dora, een voorstad van Bagdad. Door deel te nemen in de dienstensector werd Zijne Zaligheid Mar Narsai, aartsbisschop van Libanon, die vloog van Beiroet voor de gelegenheid bijgestaan door Mar Daniel, bisschop van Kirkuk, Irak, en een zeer groot aantal priesters en diakens. Meer dan twaalfduizend mensen kwamen uit alle delen van Irak te nemen aan de begrafenisstoet van deze gerespecteerde en heilige figuur die geliefd en aanbeden door iedereen die hem kende was. Een groot aantal hoogwaardigheidsbekleders woonden de begrafenis ceremonies, waaronder een hooggeplaatste regeringsfunctionaris die Zijne Excellentie Ahmed Hassan Al Bakar, de president van de Iraakse Republiek, andere ministers en ambtenaren, de rooms-katholieke aartsbisschop die Zijne Heiligheid de Paus als ambassadeur in Irak, Zijne Heiligheid Mar Polus shekho, de patriarch van Babel van de Chaldeeuwse Kerk, zijn gelukzaligheid Mar Ignatius Zakka van de Syrisch-Orthodoxe Kerk, Mar Andrawos Sanna, hoofd van het Congres voor de Assyrische taal en vele anderen.

Om 10.00 uur werd de kist gedrapeerd van de betreurde geestelijke leider, door geestelijken gedragen, als Pall dragers, van Mar Gewargis kerk verwijderd en in een lijkwagen, gevolgd door duizenden rouwenden uit alle christelijke denominaties en moslims ook, met tranen van verdriet, vergieten over hun gezichten. Honderden jongeren uit onze verschillende parochies volgden de kist dragen kransen van slingers en foto's van de overledenen kerkelijk.

Toen de colonne processie aangekomen bij St. Mary's Church in Naireya, de laatste rustplaats van de heilige man, een zeer grote menigte had samenkomen er uren.

Na de laatste rit in overeenstemming met de kerkelijke traditie werden toegediend, dan zijn alle rouwenden betaald hun laatste eerbetoon aan deze geliefde herder die zijn kudde heeft verlaten de deugden die hij bezat, zoals zachtmoedigheid, liefde, toewijding, vriendelijkheid, loyaliteit, vergeving,





integriteit, menselijkheid en gerechtigheid. Zijn geheiligd lichaam is begraven in de grond en uit zijn botten stroom troost en troost om de harten van de mensen die in zijn geheugen te bidden.

De late Mar Yousip Khnanisho heeft vele gebedenboeken als Kashkol, een boek van liederen geschreven en heeft de liturgie van de wijding, de Kerk sacramenten, en anderen vertaald. Hij heeft vele boeken van zijn eigen, waaronder composities van de lof te zingen op religieuze feestdagen, waarvan vele zijn in het boek "Turgama", gepubliceerd auteur.

De heilige lichtgevende straling die straalde uit zijn heilige gezicht zal altijd herinnerd worden door duizenden die het voorrecht een publiek te hebben gehad bij hem waren. Hij volgde aandachtig in de voetsporen van zijn Heer en Meester, Jezus Christus, en hij is nu in gemeenschap met Hem in de hemel. Hij predikte tolerantie, mededogen, edelmoedigheid en bescheidenheid, trouw en hoe moreel gedragen. Het is passend dat hij jaarlijks worden herdacht en een feest naar hem vernoemd, voor de vele hoorzittingen toegeschreven aan zijn wonderbaarlijke touch zijn een zichtbaar bewijs dat hij verdient onaantastbaarheid moet worden toegekend door de synode van de Heilige Apostolische Katholieke Assyrische Kerk van het Oosten. Zijn ziel zal nooit in vrede rusten, tenzij de mensen die hij zo zielsveel hield, en leidde al meer dan een halve eeuw, hun door God gegeven recht van zelfbeschikking en veiligheid te bereiken in een thuisland dat ze trots hun eigen kunnen bellen.





**Author:** Ashur Cherry

York University

**Title:** Herinneringen van de Heilige Apostolische Katholieke  
Assyrische Kerk van het Oosten

Zijne Heiligheid † Mar Yousip Khnanisho

Aartsbisschop van Shamsdin en Rustaqa

Donderdag 18 mei, 1893 (Mar Ishoo, Turkije)

naar

Zondag 3 juli, 1977 (Bagdad, Irak)

Een korte biografie

[Dutch]

**Publisher:** Toronto, Ontario

**Copyright:** 2016

**Ref. No.:** 3557

### Dedication

I dedicate this book in memory of His Holiness Mar Dinkha IV, Catholicos-Patriarch of *The Assyrian Church of the East*, Sunday, September 15, 1935 – Thursday, March 26, 2015, with love, respect, and appreciation.